

σε  
**ΤΡΟΧΙΑ**  
αντιπληροφόρησης



έντυπο δρόμου  
τεύχος 2°

2019-2020



Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια των συντροφισσών και των συντρόφων που συμμετέχουν στην Αναρχική / Αντιεξουσιαστική συλλογικότητα Σε τροχιά σύγκρουσης.

Τα κείμενα που ακολουθούν αντικατοπτρίζουν τις αναζητήσεις, τους προβληματισμούς και τις συζητήσεις που έλαβαν χώρο στη διαδικασία μας το προηγούμενο διάστημα αλλά και τις προσεγγίσεις, τα συμπεράσματα και τις θέσεις πάνω στα ζητήματα με τα οποία καταπιαστήκαμε. Αποτυπώνουν εν τέλει την κίνηση της συλλογικότητας - τα κείμενα, τις δράσεις, τις παρεμβάσεις - τους αγώνες στους οποίους είχαμε μια κάποια συμβολή.

Σκοπός της έντυπης αυτής έκδοσης είναι η επικοινωνία. Για το λόγο αυτό διατίθεται χωρίς αντίτιμο και μοιράζεται χέρι με χέρι στους δρόμους και τις γειτονιές, που ζούμε και παρεμβαίνουμε, σε δράσεις και

εκδηλώσεις της συλλογικότητας.

Επιθυμούμε να δρούμε αντιεραρχικά, μέσα από οριζόντιες, ισότιμες διαδικασίες, αυτοοργανωμένα, χωρίς ρόλους και ειδικούς, αδιαμεσολάβητα, μακριά από λογικές ανάθεσης, εξωθεσμικά, έξω από κόμματα ή άλλους θεσμικούς φορείς, φιλανθρωπικές εταιρίες, Μ.Κ.Ο. κ.λπ. Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή κυριαρχίας και εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, ενάντια συνεπώς στην κυριαρχία του κράτους και κάθε εκμεταλλευτικής σχέσης που γεννά και αναπαράγει το κεφαλαίο, ενάντια επίσης σε κάθε μορφή εξουσίας που γεννά και αναπαράγει καταπίεση, τον εθνικισμό, τον σεξισμό, την πατριαρχία, την θρησκεία κ.ο.κ., ενάντια στην λεηλασία της φύσης.



# Περιεχόμενα

---



σελ. 11

Μια σύντομη Ανασκόπηση των τελευταίων μηνών.....σελ. 4

Covid-19.....σελ. 7

-Ο εχθρός δεν είναι αόρατος, ο πόλεμος είναι εδώ και μαίνεται



σελ. 21

Καταλήψεις.....σελ. 12

-Για την ανακατάληψη της Κατάληψης Έπαυλης Κουβέλου

-Η ζωή αναπνέει στην σύγκρουση

- Καμπάνια ενάντια στο δόγμα Νόμος και Τάξη

Μετανάστες.....σελ. 24



σελ. 26

-Από τη Μόρια ως το Αμαλία Φλέμινγκ, φωτιά στα κέντρα κράτησης

Με αφορμή τις εκδικητικές απολύσεις στα Goody's.....σελ. 30



σελ. 31

...πως οι ακηδεμόνευτοι εργατικοί αγώνες σπάνε τον τσαμπουκά των αφεντιών

# Μια σύντομη Ανασκόπηση των τελευταίων μηνών

(από το προηγούμενο τεύχος έως σήμερα)

*”δεν πεθαίνω, διότι ο εχθρός μου ζει ακόμη”*

Καρλ Σμιτ

**Η** ανάδειξη/κατασκευή ενός **εχθρού**, αποτέλεσε βασικό στοιχείο συγκρότησης του Κράτους και πρόσδεσης των ανθρώπων σε αυτή την μορφή (αντι)κοινωνικής οργάνωσης ικανοποιώντας υποτίθεται το αίτημα για «ασφάλεια»<sup>1</sup> ...

Κατά τον ίδιο τρόπο, η κατάδειξη ενός νέου (κάθε φορά) εχθρού (πραγματικού ή μη) αποτελεί διαχρονικά τον πλέον προσφιλή τρόπο διαμέσου του οποίου η κυριαρχία αποσπά/εξασφαλίζει την κοινωνική συναίνεση, επιτυγχάνει την εθνική ενότητα, ανανεώνει το κοινωνικό συμβόλαιο και μαζί με αυτό την πρόσδεση των υπηκόων - πολιτών στο άρμα του κράτους, διαιωνίζοντας την εξουσία της, προσπερνώντας - μυστικοποιώντας και παράλληλα εδραιώνοντας τις υφιστάμενες σχέσεις εκμετάλλευσης του ανθρώπου στον άνθρωπο, τα ζώα, τη φύση... Έτσι, ο εχθρός μπορεί να είναι «Εσωτερικός», «Εξωτερικός» ακόμα και ... «Αόρατος»! Ή επίσης «Ασύμμετρη απειλή», «Υγειονομική βόμβα», «Τρομοκράτης», “Τζιχαντιστής” και πάει λέγοντας ανάλογα με την περίπτωση!

## Από το τελεσίγραφο στους καταληψίες...

Έτσι, μετά την αλλαγή φρουράς το καλοκαίρι του '19, η Ν(έα) Δ(ιακυβέρνηση), έβαλε μπρος να υλοποιήσει τις προεκλογικές τις δεσμεύσεις. Γνήσιοι νοικοκυραίοι, σκέφτηκαν να ξεκινήσουν από τον «Εσωτερικό εχθρό»... γιατί : *“πως αλλιώς θα πας μπροστά αν δεν ξεκινήσεις συμμαζεύοντας τα του οίκου σου”*;

Με επικεφαλής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (τι ευφημισμός!), μια γνώριμη απ’ τα παλιά φιγούρα (γιατί το κράτος έχει συνέχεια) βάλθηκαν να εμπεδώσουν στους «απειθάρχους» το δόγμα «*Νόμος & Τάξη*». Ξεκινώντας όπως πάντα από τους πιο ευάλωτους, εκκένωσαν καταλήψεις όπου στεγάζονταν εκατοντάδες μετανάστες, πετώντας στο δρόμο, απελαύνοντας ή φυλακίζοντας ανθρώπους που απλώς προσπαθούσαν να επιβιώσουν. Στη συνέχεια τα έβαλαν με πολιτικοποιημένες καταλήψεις απειλώντας με τελεσίγραφα: *“Θα συνεχίσουμε αταλάντευτα. Τελειώσαμε με την ανοχή της ανομίας και την παρακμή της βίας...”* / *“Καλούνται όσοι παρανόμως έχουν καταλάβει κτίρια, δημόσια ή ιδιωτικά, να τα εκκενώσουν [...] Η προθεσμία για την εκκένωση είναι 15 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσης στον Τύπο.”*<sup>2</sup> Τα βρήκαν λίγο σκούρα η αλήθεια είναι και αναδιπλώθηκαν προσωρινά.

...στην «Ασύμμετρη απειλή» στα σύνορα του Έβρου...

Ενώ χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες συνέχιζαν και συνεχίζουν να παραμένουν στοιβαγμένοι κάτω από άθλιες και εξοντωτικές συνθήκες στα κέντρα κράτησης του Αιγαίου και της ενδοχώρας, η ιδιότητα του μετανάστη, του ξένου, του “Άλλου” χρησιμοποιήθηκε για ακόμα μια φορά στο βωμό της εθνικής ενότητας. Απλώς τώρα ήταν από την άλλη μεριά των συνόρων, ως εισβολέας που τον χρησιμοποιεί η κακιά Τουρκία. Εδώ βγήκε μπροστά ο πρώτος των υπουργών: “ *Η Ελλάδα και η Ευρώπη, αντιμετωπίζουν μια ασύμμετρη απειλή στα θαλάσσια και τα χερσαία σύνορα, με την εργαλειοποίηση από την Τουρκία κατατρεγμένων ανθρώπων σαν γεωπολιτικά πόνια. Πρέπει να γίνει κατανοητό διεθνώς ότι οι εξελίξεις αυτές δεν συνιστούν μεταναστευτικό/προσφυγικό πρόβλημα αλλά ζήτημα εθνικής ασφάλειας...*”

Ωστόσο, ακόμα και σε αυτό το δυνατό, ομολογουμένως, χαρτί της εθνικής συσπείρωσης (τώρα που έρχονται και τα 200 χρόνια από την «*Επανάσταση των Ελλήνων του 1821*»!) οι συναινέσεις δεν περίσσευαν... Γιατί αν υπάρχουν πατριώτες, ρατσιστές, φασίστες και κάθε λογής ψεκασμένοι... Άλλο τόσο υπάρχουμε κι εμείς!!! Και κυριότερα, άλλο τόσο υπάρχουν οι εξεγέρσεις των ίδιων των μεταναστών που διαλύουν τους χειρότερους εφιάλτες μας. Έχουν το “δίκιο”, είμαστε μαζί τους!

...και ακόμα παραπέρα στην κήρυξη πολέμου σ’ έναν «Αόρατο εχθρό»!

“[...] μιλώντας πάντοτε τη γλώσσα της αλήθειας και με σταθερό οδηγό τις συμβουλές των ειδικών. Είμαστε σε πόλεμο με έναν εχθρό που είναι αόρατος αλλά όχι ανίκητος...”<sup>3</sup> Μια, δυο, τρεις.. θα σου κάτσει... Έτσι είναι... Όχι, βέβαια, ότι δεν το προσπάθησαν και στάθηκαν απλώς τυχεροί. Απεναντίας! Το σύστημα και οι ιδεολογικοί του μηχανισμοί (Ακαδημαϊκοί, Διανοούμενοι, Επιστήμονες, Επιτροπές, ΜΜΕ, Νομοθέτες, Συμβούλια, Think tanks κλπ) επεξεργάζονται ιδεολογήματα γύρω από τα οποία μας καλούν να συστρατευτούμε. Κάποια από αυτά θα αποδειχθούν παροδικά και αναλώσιμα, άλλα θα ανακυκλώνονται λιγότερο ή περισσότερο, ενώ κάποια θα σφραγίσουν κυριολεκτικά την εποχή τους (Αντικομμουνισμός, Τρομουστερία). Το μοτίβο δεν είναι καινούριο. Το ζήσαμε πρόσφατα άλλωστε κι έχουμε μνήμη... Το zeppelin της FRONTEX που εποπτεύει στο Αιγαίο μας πάει ακόμα πιο πίσω... Ο «*Μεγάλος Αδερφός*»... Το δόγμα του “*Σοκ*”... Η συνεχής επαναφορά της “*Έκτακτης ανάγκης*” που μετατρέπει την εξαίρεση σε κανόνα.<sup>4</sup>

Κι εκεί που όλα έδειχναν μαύρα κι άραχνα, με το μισό πληθυσμό της γης σε καραντίνα, με απαγορεύσεις κυκλοφορίας και νομοθετικά πραξικοπήματα να ρυθμίζουν τις ζωές μας, με την πραγματικότητα να μετατρέπεται σε ψηφιακή, με τα κράτη να δείχνουν να “ολοκληρώνουν” το ρόλο τους και το κεφάλαιο να κατακτά ολόενα και περισσότερα εδάφη...

### **η αυτοκρατορία καίγεται!**

Η εξέγερση που ξέσπασε στην Αμερική, στην καρδιά του κτήνους, ύστερα από τη δολοφονία του Τζωρτζ Φλόιντ ακόμα μαίνεται και έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια εξέγερση: σπάσιμο απαγορεύσεων, καταστροφή εμπορευμάτων, απαλλοτριώσεις, επιθέσεις στους φρουρούς του καθεστώτος, αποκαθλώσεις αγαλμάτων, καταστροφή κρατικών υποδομών, απουσία κεντρικής διοίκησης, χρήση ένοπλης βίας από τους εξεγερμένους, στοχοποίηση όλων των θεσμών του καθεστώτος και των υποστηρικτών τους, απελευθέρωση εδαφών...

**απέναντι στο τείχος της πανδημίας, η εξέγερση δίνει προοπτική!**

**Ανυπομονούμε για την εξάπλωσή της**

**Προσμένουμε τα αποτελέσματά της**

**Εργαζόμαστε για να την εμβαθύνουμε**

**Την περιφρουρούμε από την αφομοίωση**

**Προετοιμαζόμαστε για το ξεπέραςμα των ορίων της**

---

1. “ Πάντα πίστευα σε ένα ισχυρό κράτος. Και το ισχυρό κράτος πρέπει πάντα να έχει ένα αποτύπωμα. Και πάντα έλεγα ότι ο πρώτος ρόλος του κράτους είναι η προστασία των πολιτών...” (Κ. Μητσοτάκης / Συνέντευξη στην «Κ»)

2. Δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη

3. Απόσπασμα από το πρωθυπουργικό Διάγγελμα της 17ης Μαρτίου 2020

4. “ Ας πάρουμε την περίπτωση του ναζιστικού κράτους. Αμέσως μόλις ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία (ή για να ακριβολογούμε, μόλις του παραδόθηκε η εξουσία), εξέδωσε στις 28 Φεβρουαρίου το Διάταγμα για την προστασία του λαού και του κράτους, το οποίο ανέστειλε τα άρθρα του Συντάγματος της Βαϊμάρης που αφορούσαν τις ατομικές ελευθερίες. Το διάταγμα δεν ανακλήθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα όλο το Γ΄ Ράιχ να μπορεί να θεωρηθεί, από νομικής άποψης, ως μια κατάσταση εξαίρεσης που διήρκεσε δώδεκα χρόνια. Υπό αυτή την έννοια ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός μπορεί να οριστεί ως η θέσμιση, μέσω της κατάστασης εξαίρεσης, ενός κατά νόμον εμφύλιου πολέμου που επιτρέπει την φυσική εξόντωση όχι μόνο των πολιτικών αντιπάλων αλλά και ολόκληρων κατηγοριών πολιτών που για κάποιο λόγο δίνουν την εντύπωση ότι δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο πολιτικό σύστημα. Έκτοτε, η σκόπιμη διαμόρφωση μιας διαρκούς κατάστασης εκτάκτου ανάγκης (παρότι, ενδεχομένως, δεν κηρύσσεται με την τεχνική έννοια του όρου) αναδείχθηκε σε μια από τις βασικότερες πρακτικές των σύγχρονων κρατών, ακόμα και των λεγόμενων δημοκρατικών.” (Giorgio Agamben | Κατάσταση εξαίρεσης)

## Ο εχθρός δεν είναι αόρατος, ο πόλεμος είναι εδώ... και μαινεται!

*"[...] δρεπανηφόρα άρματα περνάν,  
στις τσιμεντούπολεις του θανάτου το συμβάν  
ασυγκίνητο σ' αφήνει [...]"  
(Ν. Άσιμος | Venceremos)*

**...και ξαφνικά συγκινήθηκαν!!!**

### Πρώτοι απ' όλους οι Άρχοντες...

Τους τελευταίους μήνες, η πανδημία του κορονοϊού επικαθορίζει κάθε πτυχή της ζωής μας και η διαχείριση της γίνεται μέσω αστυνομικών και στρατιωτικών μεθόδων επιτήρησης και ελέγχου. Πίσω από το φαινόμενο της πανδημίας δεν κρύβεται ούτε κάποια θεωρία συνωμοσίας, όπως υποστηρίζουν οι ψεκασμένοι και μη συνωμοσιολόγοι, ούτε οι διατροφικές συνήθειες των Κινέζων ή η μετανάστευση των φτωχών, όπως λένε οι ρατσιστές. Αντίθετα, βρίσκεται ο καπιταλιστικός κόσμος που είναι υπεύθυνος τόσο για τη γέννηση, όσο και για την ταχεία εξάπλωση του ιού.

Η δημιουργία και η μετάδοση της πανδημίας έγινε εφικτή, επειδή ζούμε στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, επειδή είμαστε αναγκασμένες να καταναλώνουμε τρόφιμα μαζικής παραγωγής, επειδή η κυκλοφορία των εμπορευμάτων απαιτεί σχεδόν όλα τα σημεία του πλανήτη να συνδέονται εμπορικά μεταξύ τους σε ελάχιστο χρόνο. Πλάι στα παραπάνω, η βιωσιμότητα του καπιταλισμού εξαρτάται από την ολοένα και μεγαλύτερη λεηλασία του φυσικού κόσμου: εντατικές μονοκαλλιέργειες, εξορύξεις ορυκτών καυσίμων, βιομηχανία κρέατος, γενετικά τροποποιημένα φυτικά και ζωικά είδη και πολλά ακόμα. Εν ολίγοις, όλα συνδέονται με τέτοιο τρόπο που νοσούμε μαζικά (Sars-Cov 2003, γρίπη των χοίρων 1999 και των πτηνών 1996) και στη συνέχεια εμβολιαζόμαστε, προς όφελος των φαρμακοβιομηχανιών φυσικά.

### ...και μετά οι σοφοί!

Αποκρύπτοντας, λοιπόν, τις πραγματικές αιτίες της εξάπλωσης του ιού, τα κράτη και οι "ειδικοί" (ΠΟΥ, ΕΟΔΥ) με αργό τα ΜΜΕ, κηρύττουν τον πόλεμο σε έναν "αόρατο εχθρό" και επιχειρούν να διαχειριστούν τις απώλειες μη χάνοντας την ευκαιρία να βγουν κερδισμένοι. Είναι το καθεστώς έκτακτης ανάγκης και η διακυβέρνηση εκτός των ορίων του ίδιου τους του συντάγματος.

Είναι η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της καταστολής (καραντίνα), η δημιουργία και επιβολή του φόβου (ΜΜΕ), η διαστολή του ορισμού του παραβάτη, η περιθωριοποίηση και η ποινική αντιμετώπιση κοινωνικών ομάδων (πχ. μετανάστες). Είναι η επίκληση στην εθνική ενότητα που μαζί με τα παραπάνω, συμβάλλουν στην ισχυροποίηση του κράτους και των ελεγκτικών μηχανισμών του. Και όχι η «αξία της ανθρώπινης ζωής» αλλά η περαιτέρω υποβάθμισή της.

Γιατί όταν ο πληθυσμός, δηλαδή το εργατικό δυναμικό και βασικό γρανάζι της παραγωγής και κατανάλωσης νοσεί ή τρομοκρατείται πως θα νοσήσει, τότε η κυριαρχία θα έχει να διαχειριστεί τις συνθήκες ζωής και θανάτου του. Αν εμείς, το βασικό εξάρτημα της καπιταλιστικής μηχανής κινδυνεύουμε ή φοβόμαστε πως κινδυνεύουμε, πρέπει να επισκευαστούμε με το λιγότερο δυνατό κόστος, μέχρι να μας πετάξουν και να μας αντικαταστήσουν. Πρέπει να υπακούσουμε στις κρατικές προσταγές μας και τη βγάλουμε καθαρή...

Πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε την εκστρατεία του κράτους «Μένουμε σπίτι», όταν αυτή συνειδητά αδιαφορεί για το ότι δεν έχουμε όλες τα ίδια προνόμια και τις ίδιες ανέσεις εντός μίας στέγης - με την προϋπόθεση φυσικά ότι υπάρχει μία στέγη-; Ποιος κόπτεται για τις ψυχολογικές επιπτώσεις που δημιουργεί ο εγκλεισμός; Πώς γίνεται να μείνουμε σπίτι όταν εντείνεται η ήδη υπάρχουσα πατριαρχική βία - που δεν εμφανίστηκε ξαφνικά επί κορονοϊού, όπως διάφοροι "ειδικοί" διατυμπανίζουν στα κανάλια-. Πότε είχαμε όλοι ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, για να έχουμε τώρα; Πώς προστατεύεται η υγεία των μεταναστών στα κέντρα κράτησης και των φυλακισμένων όταν είναι στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον;

## Η καραντίνα δεν είναι περίθαλψη. Είναι καταστολή.

Παράλληλα, επειδή η κρατική πολιτική επιδιώκει να αποκρύψει τις ευθύνες της για την παράλυση του δημόσιου συστήματος υγείας προς όφελος του ιδιωτικού, μεταθέτει τις ευθύνες στις πλάτες των υπηκόων, επιστρατεύοντας το ιδεολόγημα της ατομικής ευθύνης για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Η καραντίνα λοιπόν έρχεται να αφήσει ένα νέο αποτύπωμα στις ζωές μας. Το αποτύπωμα μιας νέας κοινωνικής ταυτότητας, που μας θέλει σε διαρκή επιφυλακή για την προστασία της υγείας μας, να είμαστε συνεχώς καχύποπτοι και να μη δείχνουμε καμία φροντίδα για το διπλανό μας. Που ανάγει σε ύψιστο καθήκον την εξατομίκευση και τη διάχυτη ρουφιανιά, ενάντια σε οποιαδήποτε αλληλοβοήθεια και συλλογική αυτοοργάνωση της ζωής μας. Αυτός ο άκρατος ατομικισμός και ο αποξενωμένος τρόπος ζωής, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο όμως. Είναι απόρροια του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος και της κρατικής οργάνωσης κάθε πτυχής της ζωής μας, είναι η διαμεσολάβηση όλων των σχέσεών μας, που με αφορμή τον κορονοϊό, γιναντώνεται.

Για ένα πράγμα είμαστε σίγουρες: η πανδημία δε θα έχει χάπι εντ για εμάς. Τα οικονομικά μέτρα που εξαγγέλλουν καταπατούν τον πυρήνα των βασικότερων κοινωνικών κεκτημένων και τα δήθεν έκτακτα μέτρα περιορισμού, καταστολής και αστυνομοκρατίας, θα γίνουν η “νέα κοινωνικότητα”. Δεν υπάρχει κανένας αόρατος εχθρός. Ο πόλεμος που ευαγγελίζονται πως μόλις τώρα ξεκίνησε, δεν είναι παρά το βάθεμα των σχέσεων εκμετάλλευσης στις πλάτες των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων. Άλλωστε πως αλλιώς μπορούμε να αναγνώσουμε το όργιο των απολύσεων, την αναστολή συμβάσεων εργασίας, τον εκβιασμό των αφεντικών για υποχρεωτικές κανονικές άδειες ή άδειες άνευ αποδοχών, το απόγειο της εργοδοτικής καφρίλας που διαδραματίζεται σε κάθε κάτεργο της χώρας.

**Δεν θα ζήσουμε σε καμία ψηφιακή πραγματικότητα.**

**Η καραντίνα είναι καταστολή,  
η αλληλεγγύη είναι θεραπευτική!**

**1<sup>η</sup> ΜΑΗ  
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ  
ΔΡΟΜΟΥΣ**

Πώς αλλιώς μπορούμε να δούμε τα οικονομικά μέτρα που εξαγγέλλονται και βάζουν στην πρώτη γραμμή τη διάσωση των επιχειρήσεων και των κερδών των αφεντικών, ενώ την ίδια στιγμή πετάνε ψίχουλα (800€ για ενάμιση μήνα) σε όσους φυσικά μπορέσουν να αποδείξουν ότι τα δικαιούνται. Πως αλλιώς να γίνει κατανοητό το πρωτοφανές κύμα κατ' οίκον εργασίας, αν όχι ως ένα μαζικό πείραμα των αφεντικών να μειώνουν μελλοντικά το κόστος εργασίας και να κρατούν τους εργαζομένους τους, ανασφάλιστους, επισφαλείς και απομονωμένους.

Την ώρα που εγκαινιάζεται μια νέα εποχή θυσιών για τους καταπιεσμένους, να εμπιστευτούμε ξανά την κοινωνική και συλλογική συνείδηση. Η αλληλεγγύη δε στηρίζεται στις κενές εκκλήσεις για ατομική ευθύνη και ατομικά μέτρα προστασίας, παρά βασίζεται στη δύναμη της συλλογικής αυτοάμυνας. Να οργανωθούμε αδιαμεσολάβητα και να διεκδικήσουμε την ελεύθερη πρόσβαση στην υγεία για όλους. Να διεκδικήσουμε τη ζωή που θέλουμε ενάντια στη συνεχή λεηλασία της φύσης από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και ζωής. Να εναντιωθούμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια εθνικής ενότητας που στο άμεσο μέλλον θα λείει "όλοι μαζί να θάψουμε τους νεκρούς μας". Να μη συνηθίσουμε το ζοφερό μέλλον που μας υπόσχονται.



Κατά την διάρκεια της καραντίνας, παρά την αμηχανία των πρώτων ημερών λόγω του επιβαλλόμενου εγκλεισμού και την απαγόρευση κυκλοφορίας σύντομα ξαναβρεθήκαμε στους δρόμους των γειτονιών μας. Αρχικά παρεμβήκαμε με χαρτοπανό και αφίσες σε κεντρικά σημεία.



## ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ!

Όσο κράτος και αφεντικά μιλάνε για κέρδη και ζημιές, εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και ανάγκες. Δε μιλάμε ενομένοι στην έκτακτη ανάγκη λόγω Covid-19, δε θα βρούμε ενομένοι απ' αυτούς. Ενώ μιλούν για ομοψυχία, μας κρύβουν τον πόλεμο και προσπαθούν ξανά να κάνουν την κρίση ευκαρία εις βάρος μας. Δε συμματεύουμε στον πόλεμό τους, δε συμπαρατάσσουμε στον πολεμικό τους οικονομία.

**Οργανωνόμαστε και διεκδικούμε για να βρούμε την υγιεινή μας!**

**-Απαγόρευση Απολύσεων**

- Εγγύηση όλων των μισθών και των ενοσήμων από τα κέρδη και τις καταθέσεις των αφεντικών
- Όλα τα αγαθά πρώτης ανάγκης σε τιμές κόστους
- Ελεύθερη πρόσβαση σε ρεύμα, νερό, τηλεφωνό
- Κατάργηση ενοικίων, κανένας πλειστηριασμός στέγη για όλους-ες
- Ελεύθερες μετακινήσεις παντού χωρίς εισιτήρια και διόδια
- Διαγραφή οφειλών σε εφορία και τράπεζες για ανέργους και μισθώτους
- Κατάργηση κέντρων κράτησης μεταναστών(ρι)ών, απαλοιφή της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας.
  - ...για αρχή...

Αναρχικοί - αναρχικές  
Εργάτες - εργάτες

## 1<sup>η</sup> Μάη σπάμε την απαγόρευση για να νικήσει ο δρόμος όχι ο τρόμος

**Αν** ο ένας κάνει να οι κανονικές ανάγκες του με να μην απει, οι κέρδη και ζημιές θα συνεχίσουν να μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και ανάγκες. Δε μιλάμε ενομένοι στην έκτακτη ανάγκη λόγω Covid-19, δε θα βρούμε ενομένοι απ' αυτούς. Ενώ μιλούν για ομοψυχία, μας κρύβουν τον πόλεμο και προσπαθούν ξανά να κάνουν την κρίση ευκαρία εις βάρος μας. Δε συμματεύουμε στον πόλεμό τους, δε συμπαρατάσσουμε στον πολεμικό τους οικονομία.

**Ο εκθρόνος δεν είναι αόρατος**

**Νο** ο ένας κάνει να οι κανονικές ανάγκες του με να μην απει, οι κέρδη και ζημιές θα συνεχίσουν να μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και ανάγκες. Δε μιλάμε ενομένοι στην έκτακτη ανάγκη λόγω Covid-19, δε θα βρούμε ενομένοι απ' αυτούς. Ενώ μιλούν για ομοψυχία, μας κρύβουν τον πόλεμο και προσπαθούν ξανά να κάνουν την κρίση ευκαρία εις βάρος μας. Δε συμματεύουμε στον πόλεμό τους, δε συμπαρατάσσουμε στον πολεμικό τους οικονομία.

**Πόλεμο σε κράτος και καπιταλισμό**

**Στήνουμε ανακόμματα στην επέλαση του σύγχρονου ολοκληρωτισμού**

**Αντίσταση  
Αυτο-οργάνωση  
Αλληλεγγύη**

**1 Μάη Χαιρεία**

**11:00**

Αναρχικές συλλογότητες, αόρατοι και ανεργάτες

Όσο το καθεστώς απαγορεύσεων γενικευόταν, μας γινόταν ξεκάθαρη η διάθεση των κυριάρχων να εντεινούν την εργασιακή εκμετάλλευση, να περιστέλλουν βασικά κεκτημένα και ελευθερίες καθώς και να διασπείρουν τον φόβο και τον τρόμο στους καταπιεσμένους. Θεωρήσαμε και πάλι προνομακό μας πεδίο τον δρόμο και συνεχίσαμε τις παρεμβάσεις αντιπληροφόρησης σε σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές και πλατείες, με κορύφωση την 1<sup>η</sup> Μάη που σπάσαμε την απαγόρευση και πορευτήκαμε στο κέντρο της πόλης πλάι σε εκατοντάδες συντρόφους-ισσες.



Στις 23/5, 100 άτομα πραγματοποίησαν πορεία έξω από το επιχειρησιακό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας στο Χαλάνδρι, η οποία στη συνέχεια κινήθηκε μέχρι την κεντρική πλατεία Χαλανδρίου με κεντρικό σύνθημα : “Πολιτική Προστασία - Μπάτσοι - ΕΟΔΥ όλα τα καθάρματα δουλεύουνε μαζί”. Αναρχικές συλλογικότητες, στέκια, καταλήψεις, συντρόφισσες/σύντροφοι απ’ όλη την Αθήνα, θέλησαν να αμφισβητήσουν τον αναβαθμισμένο ρόλο της Πολιτικής Προστασίας, η οποία για 2 μήνες με πολεμικούς όρους και φρασεολογία επέβαλε ένα καθεστώς εντατικής πειθαρχίας και καταστολής, με την επιβολή πρωτοφανών περιορισμών και απαγορεύσεων. Για εμάς ο συγκεκριμένος φορέας, δεν συνέβαλε σε τίποτε άλλο πέρα από την ισχυροποίηση του κράτους ως ρυθμιστή και διαμεσολαβητή των ζώνων μας.



Αφίσα που κολλήθηκε μετά την δράση στο επιχειρησιακό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας



# Για την ανακατάληψη της Κατάληψης Έπαυλης Κουβέλου

Κατάληψη Έπαυλης Κουβέλου



**Τ**ην Κυριακή 22/12/2019, 150 συντρόφισσες-οι, σε πείσμα του κλίματος στοχοποίησης και περιθωριοποίησης που επιχειρείται εν μέσω της εν εξελίξει κρατικής αντικαταληψιακής εκστρατείας, ανακαταλάβαμε το επί 10 χρόνια κατειλημμένο έδαφος στην γειτονιά του Αμαρουσίου. Για τις συλλογικότητες και τα εγχειρήματα αγώνα που στεγάζονται στην κατάληψη και δραστηριοποιούνται στο Μαρούσι

και στην ευρύτερη περιοχή των βορείων προαστίων, αλλά και για τις 10αδες συντρόφων που στήριξαν και υπερασπίστηκαν την ανακατάληψη, οι πέντε μέρες που παρέμεινε το σπίτι σφραγισμένο από το κράτος ήταν πολλές για τις καθημερινές και συνεχείς κινηματικές ανάγκες, δομές και υποδομές που είναι επιτακτικό να λειτουργούν στις γειτονίες μας. Υπήρχε λοιπόν μια συνθήκη αναγκαστικότητας στο να ανοίξουμε ξανά τις πόρτες της κατάληψης, να απομακρύνουμε τις λαμαρίνες και να αποσφραγίσουμε όσα σημεία είχαν ηλεκτροκολληθεί. Δεν πηδήξαμε λοιπόν κάποιο φράχτη ή μάντρα και βιαστικά απλώς κρεμάσαμε ένα πανό, όπως συκοφαντικά παρουσιάζουν την «προσπάθεια ανακατάληψης» τα καθεστωτικά ΜΜΕ. Αντίθετα, για τουλάχιστον μια ώρα παραμείναμε στο χώρο της κατάληψης, εποπτεύσαμε για τυχόν ζημιές που μπορεί να είχαν προξενήσει τα ΕΚΑΜ και οι μπάτσοι κατά τη διάρκεια της βιαστικής, όπως όλα έδειξαν, επιχείρησης εκκένωσης που έγινε την Τρίτη 18/12. Στο εσωτερικό του χώρου είχε παντού τα σημάδια της σήμανσης για αποτυπώματα και DNA, είχαν παρθεί οι σημαίες και κράνη που χρησιμοποιούνται για την περιφρούρηση των διαδηλώσεων και των παρεμβάσεών μας από δυνάμεις καταστολής και φασίστες. Με συνθήματα, τρικάκια, κείμενα και ευχές ενημερώναμε την γειτονιά για το γεγονός της ανακατάληψης. Ταυτόχρονα πραγματοποιούσαμε συγκέντρωση λίγα στενά πιο πάνω από την κατάληψη, στην κεντρική αγορά του Αμαρουσίου ώστε να μαθευτεί το ευχάριστο γεγονός!

Όσο και αν θέλησαν να το αποκρύψουν ΜΜΕ και κρατικός μηχανισμός πληθώρα χαράς και χαμόγελα έφερε στη γειτονιά η απελευθέρωση ενός χώρου συνάντησης, αντίστασης και αυτοοργάνωσης. Μας προσέγγισαν κάτοικοι της γειτονιάς για να ενημερωθούν αλλά και να εκφράσουν την αλληλεγγύη και στήριξη τους. Τα συνθήματά μας και η ζωντανή παρουσία μας έδωσε στις πρώτες αστυνομικές δυνάμεις (ΔΙΑΣ, ΟΠΚΕ) που κατέφτασαν στην περιοχή, το μήνυμα πως θα μας βρουν απέναντί τους και θα υπερασπιστούμε έμπρακτα κάθε ανάχωμα αγώνα που έχουμε δημιουργήσει στις περιοχές που ζούμε, δουλεύουμε και αντιστεκόμαστε. Οι πρώτες διμοιρίες που εμφανίστηκαν θέλησαν φυσικά να αποκλείσουν ξανά το χώρο γύρω από την κατάληψη και ως γνήσιοι θεματοφύλακες του κατασταλτικού δόγματος του Χρυσοχοϊδη «νόμος και τάξη», να προσπαθήσουν να μας αποκόψουν από τις σχέσεις αλληλεγγύης και αμφισβήτησης που έχουμε κατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια στους δρόμους, στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις πλατείες. Συνεχίσαμε με πορεία στους κεντρικούς δρόμους της αγοράς, με τη σημαντική συμμετοχή περίπου 300 ατόμων, που διαδηλώσαμε με δυναμικό χαρακτήρα ενάντια στις μεθοδεύσεις κράτους και αφεντικών για την πάταξη των «εστιών ανομίας» όπως ονομάζουν τις καταλήψεις. Διαδηλώσαμε ενάντια στις εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς που επιβάλλονται στους εργαζόμενους τις Κυριακές και τις γιορτές, με εντατικοποιημένα και ξεχειλωμένα ωράρια, ενάντια σε πολυεθνικές που στόχο έχουν την ολοκληρωτική αφαίμαξη των εργαζομένων για την αύξηση της κερδοφορίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο βάψαμε με σπρέι συνθήματα έξω από υποκαταστήματα όπως

Χωριάτικο, Vodafone, Everest, γνωστές αλυσίδες υπεύθυνες για απολύσεις, εργατικά ατυχήματα και ντροπιαστικές-εξουθενωτικές συνθήκες δουλειάς αλλά και σε υποκαταστήματα τραπεζών. Πορευτήκαμε στους δρόμους επιλέγοντας να διαδώσουμε πως η ανακατάληψη της Έπαυλης Κουβέλου δεν είναι στόχος μιας ημέρας ή λίγων ωρών αλλά αποτελεί ένα διαρκές διακύβευμα για τον κόσμο που αγωνίζεται, ένα καθημερινό στοίχημα για όλους όσους χτίζουν αντιεραρχικά, αντιφασιστικά-αντιεθνικιστικά και αντιεξουσιαστικά εγχειρήματα. Να βροντοφωνάξουμε πως οι σχέσεις ιδιοκτησίας και εμπορεύματος αμφισβητούνται στην πράξη μέσα απ' τα κατελημμένα εδάφη. Πως δεν θα συμμορφωθούμε με επιταγές και τελεσίγραφα που συντελούν στην υποτίμηση και καθυπόταξη της ζωής και καθημερινότητάς μας. Πως δεν θα δεχτούμε οι γειτονιές μας να μετατραπούν σε αποστειρωμένα διασκεδαστήρια, σε πλήρως εμπορευματοποιημένες ζώνες κατανάλωσης. Πως δεν θα ανεχτούμε οι γειτονιές μας να γίνουν στρατιωτικοποιημένα φρούρια με τους μπάτσους να αλωνίζουν και να επιχειρούν να εγκαθιδρύσουν το «καθεστώς ασφάλειας» που οραματίζεται κράτος και καπιταλισμός και στηρίζεται στη διασπορά του φόβου και της τρομοκρατίας. Πως απέναντι στα σχέδια όλων όσων μας εκμεταλλεύονται και καταπιέζουν, επιλέγουμε να επαναφέρουμε τις δομές μας και κάθε εργαλείο αντίστασης και αντεπίθεσης, όπως οι καταλήψεις, σε ένα συνεχές αγωνιστικό παρόν.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδήλωσης, το σώμα ακολουθούσαν, ειδικές ομάδες της ελληνικής αστυνομίας ΟΠΚΕ και διμοιρίες των ΜΑΤ. Αντίθετα απ' όσα δημοσιεύουν τα ΜΜΕ, η πορεία είχε προπαγανδιστικό χαρακτήρα, ο σχεδιασμός της ήταν τέτοιος ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση και σε καμία περίπτωση δεν έπεσαν μολότοφ.- Παρ' όλα αυτά δίπλα μας είχαμε τον επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης ο οποίος έδινε οδηγίες και εντολές στις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε με κινητό διαδηλωτές. Ζητήθηκε πολλάκις να σταματήσει να καταγράφει με το κινητό του τα πρόσωπα των διαδηλωτών. Όταν η πορεία έφτανε στο τέλος της, στον σταθμό ΗΣΑΠ Αμαρουσίου και εφόσον ο εντεταλμένος της ΓΑΔΑ συνέχιζε με προκλητικό τρόπο να φακελώνει κόσμο, διαδηλωτές επέλεξαν να απομακρυνθεί, ώστε να σταματήσει το θεάρεστο έργο στοχοποίησης αγωνιστών.

Αμέσως η ειδική ομάδα ΟΠΚΕ επιχείρησε να κάνει σύλληψη και πήρε ξεκάθαρη απάντηση από κομμάτι της περιφρούρησης της πορείας. Περιφρουρήσαμε το σώμα της διαδήλωσης από τον σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας καταγραφής δεδομένων και οπτικοακουστικού υλικού που μπορεί να αξιοποιηθεί εις βάρος μας και από ενδεχόμενη σύλληψη συντρόφων. Τα ΟΠΚΕ επέλεξαν να πετάζουν κρότου λάμψεις και οι διμοιρίες εφόρμησαν με δακρυγόνα μέσα στην κεντρική αγορά της πόλης που εκείνη τη στιγμή ήταν γεμάτη από κόσμο. Αργότερα όλος ο συρφετός των ΜΜΕ μεθοδικά αποκρύπτει την πραγματική ταυτότητα του επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, καθώς και θα επιδοθούν σε μια λασπολογία και συκοφάντηση για εκτεταμένες ζημιές σε μαγαζιά και επιθέσεις σε πολίτες. Έτσι, ο συγκεκριμένος επικεφαλής παρουσιάστηκε από τα κυρίαρχα ΜΜΕ ως απλός πολίτης ή σε άλλα ως

τροχονόμος! Φυσικά δεν περιμέναμε από κανένα ρουφιάνο δημοσιογράφο να μην διευκολύνει τα κατασταλτικά σχέδια του κράτους και των ένστολων εντολοδόχων τους.



Αφίσα που κολλήθηκε για την προπαγάνδιση μικροφωνικής υπεράσπισης και αλληλεγγύης στις καταλήψεις ,στον ΗΣΑΠ του Αμαρουσίου το Σάββατο 04/01/20

Είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα με τον κόσμο της κυριαρχίας και της εκμετάλλευσης. Δεν είναι επιθυμητά στις γειτονιές μας τα ειδικά σώματα ασφαλείας και δεν θα συνηθίσουμε σε ένα θέαμα μπάτσων που εισβάλλουν εκεί όπου ζούμε και κινούμαστε καθημερινά. Μόνοι υπόλογοι για το ασφυκτικό κλίμα δακρυγόνων και τρομοκρατίας μέρα μεσημέρι είναι το κράτος και η αστυνομία. Τους τελευταίους μήνες ο υπουργός ΠΡΟΠΟ Χρυσοχοϊδης στο πλαίσιο της αντικαταληψιακής εκστρατείας έχει εισβάλλει με πληθώρα κατασταλτικών μονάδων σε γειτονιές όπως τα Εξάρχεια(κάνοντας εκκενώσεις σε μεταναστευτικές, στεγαστικές και πολιτικές καταλήψεις), το Κουκάκι (βάζοντας στο στόχαστρο τους χώρους και τα σπίτια της Κοινότητας Πετραλώνων-Κουκακίου), την Κυψέλη (χτίζοντας την κατάληψη Βανκούβερ) αλλά και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα (καταλύοντας το πανεπιστημιακό άσυλο και φοιτητικά στέκια όπως στην ΑΣΟΕΕ).

Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται σε μια συνολικότερη συγκυρία όξυνσης της εκμετάλλευσης και ταυτόχρονης προσπάθειας απονομηματοδότησης και περιθωριοποίησης κάθε αντιτιθέμενης φωνής. Τα τελευταία χρόνια η κρατική διαχείριση, είτε επί αριστερής είτε επί δεξιάς διακυβέρνησης, εντείνει την υποτίμηση και την καταπίεση σε πληθώρα καθημερινών πτυχών. Από τον εργασιακό μεσαίωνα, την ανασφάλιστη-μαύρη εργασία που επικρατεί στα εργασιακά κάτεργα, την κατάργηση βασικών εργασιακών κεκτημένων, την τουριστικοποίηση και εμπορευματοποίηση των γειτονιών, μέχρι την λεηλασία της φύσης (αναπτυξιακά έργα που καταστρέφουν τον φυσικό κόσμο και ερημώνουν πόλεις και χωριά), το καπιταλιστικό σύστημα και οι εξουσιαστικοί μηχανισμοί του σχεδιάζουν ένα μέλλον ζοφερό. Όλα τα σχέδιά τους υπολογίζουν να περάσουν πάνω στις δικές μας πλάτες. Αυτός είναι ο λόγος που βρίσκονται οι ιδέες και οι χώροι μας στο στόχαστρο γιατί θέλουν να πειθαρχήσουν σε όλους όσους σηκώνουν κεφάλι.

Χρόνια τώρα η παραπάνω κρατική διαχείριση ξεδιπλώνεται και στο Μαρούσι. Κατά καιρούς την Κατάληψη Έπαυλης Κουβέλου έχουν προσπαθήσει να βγάλουν από το χάρτη της πόλης, με φασιστικές επιθέσεις, επιθέσεις συκοφάντησης δημάρχων, δημοτικών αρχών και του προέδρου του εμπορικού συλλόγου σε τοπικά μέσα και κρατικές κατασταλτικές επιχειρήσεις με την αγαστή συνεργασία του τοπικού Α.Τ. Η δημοτική αρχή και τοπικοί άρχοντες όσο και αν το επιθυμούν δεν μπορούν να αποτινάξουν τις ευθύνες και τον ρόλο που έχουν παραδοσιακά, όποιο κυβερνητικό ή μη στρατόπεδο εξυπηρετούν. Καταλήψεις, στέκια, εργατικές και αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες, συνελύσεις κατοίκων που δραστηριοποιούνται στο Μαρούσι,

Χαλάνδρι και Αγία Παρασκευή έχουμε μνήμη και θυμόμαστε κάθε φορά που επιλέχθηκε να συκοφαντηθεί η κατάληψη ως αναπόσπαστο κομμάτι των αγώνων των γειτονιών.

Ήμασταν παρόντες όταν η δημοτική αρχή της σημερινής προεδρεύουσας δεξιάς παράταξης (με δήμαρχο τον Πατούλη) ξέπλενε τα τοπικά γραφεία της Χ.Α, μιλούσε για εστία ανομίας που διασαλεύει την ειρήνη και ομαλότητα της γειτονιάς, όταν λασπολογούσαν με πρωτεργάτη τον πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου Νικολαράκο για τις κινητοποιήσεις ενάντια στη φιέστα της Λευκής Νύχτας, όταν κάλυπταν φασιστικές επιθέσεις που σκόπευαν σε τραυματισμούς αγωνιστών και καταστροφή της κατάληψης, όταν ενίσχυναν την δουλειά του τοπικού Α.Τ και της ασφάλειας. Όσο και αν προσπαθούν να πείσουν, είναι υπόλογοι και έχουν ξεκάθαρη ευθύνη για το τωρινό σχέδιο εκκένωσης της ΕΛΑΣ.

Χρόνια τώρα έχει στρωθεί το έδαφος για να επιτεθούν σε αγωνιστές-στριες, ώστε να προσπαθήσουν να απομονώσουν τις ιδέες, τις πρακτικές τους και τις πολιτικές σχέσεις. Το σύστημα της δικαιοσύνης τους που ξεπλένει την Χρυσή Αυγή είναι έτοιμο να κατασκευάσει υποθέσεις και να δημιουργήσει δεξαμενές υπόπτων, για να σύρει όσες-ους αντιστέκονται στα δικαστήρια, ποινικοποιώντας την πολιτική τους δράση. Σε αυτήν τη λογική, το υλικό που συλλέχθηκε από τη σήμανση μέσα από την κατάληψη, είναι σίγουρο ότι θα χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει τις παραπάνω δεξαμενές. Το μόνο που θα καταφέρουν να βρουν είναι ο κοσμος του αγώνα, που πλαισιώνεται από τα εκατοντάδες άτομα που έχουν περάσει ανά τα χρόνια, από πολιτικές/πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνελύσεις κ.α., που στεγάστηκαν στο χώρο της κατάληψης.

Είναι η δικαιοσύνη και ο ξεκάθαρα ταξικός χαρακτήρας της που σε αγαστή συνεργασία με τους μπάτσους και τα ΜΜΕ, φτιάχνει τρομοσενάρια, στήνει δικογραφίες και στέλνει κλητεύσεις ώστε να αποπολιτικοποιήσουν τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες. Θέλουν να ξεμπερδεύουν με τον εσωτερικό εχθρό που γίνεται άμμος στα γρανάζια τους. Τα ακηδεμόνευτα συλλογικά εγχειρήματα, τα αυτοοργανωμένα στέκια, οι καταλήψεις δεν είναι ούτε νόμιμες ούτε παράνομες. Οι αγώνες που ξεπηδούν από το κατειλημμένο έδαφος της Έπαυλης Κουβέλου δεν ακολουθούν τεκμήρια αθωότητας-ενοχής, δεν υπακούουν σε κανόνες νομιμοφροσύνης, είναι δίκαιοι και αναγκαίοι. Οι συνειδήσεις και οι αξίες μας δεν εξαργυρώνονται, δεν καταστέλλονται, δεν ποινικοποιούνται. Να γίνει η ανακατάληψη των κτιρίων, των πλατειών, των γειτονιών ένα διαρκές επίδικο των καιρών μας. Μέσα μας σφυροκοπάει η σκαλωσιά του μέλλοντος.

Υ.Γ: Το πρωί (Δευτέρα 23/12/2019) συντελέστηκε από το κράτος και τις δυνάμεις καταστολής νέα επιχείρηση σφραγίσματος της Έπαυλης Κουβέλου. Ούτε βήμα πίσω, καμιά υποταγή, ο αγώνας συνεχίζεται!



Πορεία υπεράσπισης των καταλήψεων, στο κέντρο του Αμαρουσίου

**Η Έπαυλη  
Κουβέλου  
κατάληψη θα  
μείνει.**

**Αλληλεγγύη  
σε όσες  
καταλήψεις  
χτυπιούνται.**

Κατάληψη Έπαυλης Κουβέλου,  
Ελευθεριακή συλλογικότητα Δια-Πασών,  
Αναρχική συλλογικότητα Amargi,  
Αναρχική/αντιεξουσιαστική  
συλλογικότητα σε τροχιά σύγκρουσης



# Η ΖΩΗ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

*κι έχουμε ένα κόσμο ν' αλλάξουμε  
πέφτουμε πιο συχνά απ' ότι αντέχουμε  
μα μαζί, σου λέω το έχουμε  
να σηκωνόμαστε, μαζί να πέφτουμε...*  
Πυράκανθος



**Η** νέα δεξιά διαχείριση, συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις ότι «θα τελειώνουμε» με τις πρακτικές που διαταράσσουν την «κανονικότητα» του κράτους και του κεφαλαίου, έχει στήσει μια θεαματική και ιδεολογική επιχείρηση επιβολής, μέσω του ελέγχου και της επιτήρησης και μέσω του αποκλεισμού και της καταστολής όσων αντιστέκονται. Στην κίνησή της έχει φυσικά αρωγούς τα ΜΜΕ, αλλά και κάθε καλοθελητή ρουφιάνο που στηρίζει την επιβολή του “Νόμου και της Τάξης”. Τα υλικά αυτής της επιχείρησης είναι γνωστά κι έχουν αντληθεί από τα νεοφιλελεύθερα πρότυπα των πιο προηγμένων καπιταλιστικά κρατών. Η καθημερινή μας δραστηριότητα στην πόλη καταγράφεται και επιτηρείται στα πλαίσια της συναλλαγής μας με το κράτος, η οποία είναι πλέον τόσο ελεγχόμενη που οδηγεί αναπόδραστα στη συμμόρφωσή μας σε αυτό. Από τα ηλεκτρονικά εισιτήρια στα ΜΜΜ, τις μπάρες και τα τουρνικέ που επιβλήθηκαν πρόσφατα, τη διεύρυνση του καθεστώτος ψηφιακών συναλλαγών μέσω χρήσης τραπεζικών καρτών, μέχρι τις νέες ψηφιακές ταυτότητες και τις κάμερες σε κάθε γωνιά της πόλης, καλούμαστε να συναινέσουμε στον έλεγχο κάθε προσωπικού στοιχείου και κίνησής μας. Έτσι, το κράτος επιβάλλει την πρωτοκαθεδρία του με την υπαγωγή όλο και περισσότερων πτυχών της ζωής μας στη σφαίρα του έλεγχου και της επιτήρησης.

**Π**αράλληλα η καταστολή περιλαμβάνει και μηχανισμούς εξαναγκασμού και πειθάρχησης των ζώων μας. Οι αστυνομικές έφοδοι σε κινηματογραφικές αίθουσες με την προσαγωγή ανηλίκων και των γονιών τους που έκαναν το «έγκλημα» να παρακολουθήσουν ταινίες «ακατάλληλες», η απαγόρευση διοργάνωσης αυτοοργανωμένων εκδηλώσεων σε ελεύθερους χώρους, τα ντου της Δίωξης Ναρκωτικών με πάνοπλους, ένστολους και μη, μπάτσους σε νυχτερινά κλαμπ αποτελούν μερικές μόνο πτυχές του αφηγήματος περί «κανονικότητας». Ωστόσο η καταστολή δεν κάνει την εμφάνισή της μόνο στα κλαμπ και τα σινεμά μέσω της κανονιστικής και εκτενούς πειθάρχησης, αλλά και μέσω της εγκληματοποίησης και ποινικοποίησης οδηγώντας σε εισβολές μπάτσων σε πανεπιστήμια (ΑΣΟΕΕ, Νομική), στη δημιουργία αντιτρομοκρατικών δεξαμενών υπόπτων, στους βασανισμούς και ξυλοδαρμούς διαδηλωτών, στην αστυνομική περιφράξη των Εξαρχείων, στα νέα κέντρα κράτησης για τους/τις μετανάστες/ριες, στην επίσπευση των απελάσεων με διάλυση του μηχανισμού παροχής ασύλου, στην αναβάθμιση του Ποινικού Κώδικα και στα σχέδια για τη συρρίκνωση των συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων στα κέντρα των μητροπόλεων.

**Η** καταστολή εξυπηρετεί κι έναν άλλο σκοπό: τη θωράκιση του ελληνικού κράτους μπροστά στις γενικευμένες πολεμικές προετοιμασίες που ήδη γίνονται. Η κατασκευή του εσωτερικού εχθρού -αναρχικοί, καταληψίες- αλλά και του εξωτερικού εθνικού κινδύνου -μετανάστες, αλλόθρησκοι, “απολίτιστοι”- προωθούν την πολυπόθητη για τους κυρίαρχους εθνική ενότητα. Στοιχείο απαραίτητο για κάθε έθνος- κράτος, ώστε να μπορέσει να πλασαριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα στη διεθνή σκακιέρα, τόσο σε καιρούς πολέμου όσο και “ειρήνης”.

Πλάι στα παραπάνω, υπάρχει και το δίπολο «επιχειρηματικότητα / ανάπτυξη» που ολοκληρώνει το αφήγημα των ημερών μας. Άλλωστε, στο πλαίσιο του νεοφιλελευθερισμού η συμμόρφωση με τις νόρμες του μάρκετινγκ, της ανάπτυξης των πόλεων και της διαχείρισης της «πολιτιστικής κληρονομιάς» αποτελεί μονόδρομο. Με λίγα λόγια, παρατηρούμε το μετασχηματισμό του αστικού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος σε ελκυστικά εμπορεύματα. Έτσι, νέα επενδυτικά κεφάλαια ξένα και εγχώρια, εντείνουν το ενδιαφέρον τους για την επέκταση σε νέες αγορές, καθιστώντας εν τέλει ολόκληρη τη ζωή ένα εμπόρευμα. Από το σχεδιασμό και τη δημιουργία φαραωνικών αναπτυξιακών έργων (κυνήγι υδρογονανθράκων, εξορύξεις στην Ήπειρο και την Χαλκιδική, ανεμογεννήτριες σε κάθε βουνοκορφή, σχέδια για εκτροπές ποταμών) μέχρι τη μετατροπή του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό σε μητροπολιτική Ριβιέρα και τη μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι, η φύση και κάθε ελεύθερος χώρος λεηλατούνται στο βωμό της ελεύθερης αγοράς και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της χρεοκοπίας της δημόσιας διοίκησης και της «ανάγκης» για παγκόσμια οικονομική αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας ενισχύεται ιδεολογικά ενάντια στη δυναμική των ριζωμάτων της συλλογικής δράσης που έχουν πολλαπλασιαστεί. Το δόγμα Νόμος και Τάξη στο πλαίσιο γενικότερων συντηρητικών πολιτικών ασφάλειας έχει οδηγήσει σε κύματα εκκενώσεων καταλήψεων μεταναστών και καταλήψεων πολιτικών δομών αγώνα σε όλη την επικράτεια. Ξεδιπλώνεται έτσι ένα σύμπλεγμα πολιτικών και πρακτικών, βασισμένων στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, την πίεση της αγοράς και την αντικατάσταση του κοινωνικού ιστού μέσω του εξευγενισμού και της τουριστικοποίησης (Airbnb) που αποκλείει και περιθωριοποιεί τους φτωχούς, όσους δηλαδή κρίνονται από το κυρίαρχο σύστημα ακατάλληλοι να ενταχθούν και να υπηρετήσουν το μοντέλο μιας καλολαδωμένης και τεχνολογικά προηγμένης μηχανής. Βλέπουμε να αυξάνεται ο αριθμός των ανέργων, των αστέγων, των φτωχών, των μεταναστ(ρι)ών και να ορθώνονται παντός είδους περιφράξεις σε διάφορες κοινωνικές ομάδες με σκοπό είτε να γίνουν αόρατες, μη και χαλάσουν τη μόστρα του ιδεολογικού περιβλήματος της εξουσίας, είτε να πειθαρχήσουν και να υποταχθούν.

Όσο και αν το κράτος και το κεφάλαιο επιμένουν στη διαστρέβλωση και το τσάκισμα κάθε αντίπαλης ιδεολογικά φωνής και πρακτικής, τόσο εμείς θα βροντοφωνάζουμε πως οι σχέσεις ιδιοκτησίας και εμπορεύματος γεννούν τη φτώχεια και την ανισότητα και αμφισβητούνται στην πράξη μέσα απ' τα κατελημμένα εδάφη και τις δυναμικές αντιστάσεις. Πως δεν θα συμμορφωθούμε με επιταγές και τελεσίγραφα που συντελούν στην υποτίμηση και καθυπόταξη της ζωής και καθημερινότητάς μας. Πως δε θα δεχτούμε οι γειτονιές μας να μετατραπούν σε αποστειρωμένα διασκεδαστήρια, σε πλήρως εμπορευματοποιημένες ζώνες κατανάλωσης. Πως δεν θα ανεχτούμε οι γειτονιές μας να γίνουν στρατιωτικοποιημένα φρούρια με τους μπάτσους να αλωνίζουν και να επιχειρούν να εγκαθιδρύσουν το «καθεστώς ασφάλειας» που οραματίζεται κράτος και καπιταλισμός και στηρίζεται στη διασπορά του φόβου και της τρομοκρατίας. Πως απέναντι στα σχέδια όλων όσων μας εκμεταλλεύονται και μας καταπιέζουν, επιλέγουμε να επαναφέρουμε σε ένα συνεχές αγωνιστικό παρόν τις δομές μας και κάθε εργαλείο αντίστασης και αντεπίθεσης, όπως οι καταλήψεις.

Μόνοι υπόλογοι για το ασφυκτικό κλίμα δακρυγόνων και τρομοκρατίας μέρα μεσημέρι στο Κουκάκι και το Μαρούσι είναι το κράτος και η αστυνομία. Μόνοι υπόλογοι για τον ξυλοδαρμό και τη σύλληψη των γειτόνων μιας κατάληψης, για τον ξυλοδαρμό ανηλίκων, για τις χειροβομβίδες κρότου – λάμψης μες στον κόσμο είναι οι πολιτικοί προϊστάμενοι των σωμάτων ασφαλείας που τους έχουν δώσει το ακαταλόγιστο μέσα από το δόγμα Νόμος και Τάξη.

Συνένοχοι στη δημιουργία κλίματος φόβου είναι τα ΜΜΕ που για χάρη του θεάματος δε διστάζουν να παραποιήσουν γεγονότα και να ψεύδονται ασύστολα στιγματίζοντας τις καταλήψεις, σπιλώνοντας κάθε κίνηση ανυπακοής, δαιμονοποιώντας όσους κι όσες αντιστέκονται, ξεπλένοντας έτσι το καθεστώς και προωθώντας την περαιτέρω υποτίμηση των ζώων μας. Ας κρατούν μικρό καλάθι όσοι επιχαιρούν με την καταστολή κάποιων άλλων: καταληψιών, μεταναστών, αναρχικών. Αργά ή γρήγορα θα βρεθούν κι αυτοί στο στόχαστρο και θ' απορούν τι δεν έκαναν σωστά. Αλλά είναι καιρός να τελειώνουν κι οι αυταπάτες όσων πιστεύουν ακόμα σε ένα σωστό κράτος, μια δίκαιη νομιμότητα, μια καλή αστυνομία, μια επιβολή του νόμου προς όφελος των πιο αδύναμων. Οι νόμοι αποτυπώνουν απλώς τον ταξικό συσχετισμό δύναμης. Εκτός από μάταιο, είναι και παντελώς ανιστόρητο να περιμένουμε από την επιβολή του νόμου να μας δικαιώσει. Το δίκιο μας, οι καταπιεσμένοι -ες, θα το βρούμε μόνο μέσα από τις δικές μας αντιστάσεις και θα το επιβάλλουμε μόνο με τις δικές μας πλάτες.

**Α**πό την άλλη, μόνοι υπόλογοι για τα χαμόγελα που έφερε στη γειτονιά η, προσωρινή έστω, απελευθέρωση των καταλήψεων Ματρόζου, Παναιτωλίου και Κουβέλου, είμαστε εμείς, οι ιδέες και οι δομές αντίστασης, αλληλεγγύης και αυτοοργάνωσης. Γιατί, οι πολιτικές ιδέες και οι αγωνιστικές μας σχέσεις δεν εκκενώνονται ούτε τελειώνουν στο κατώφλι της πόρτας μιας κατάληψης. Γιατί, μετράμε χρόνια συλλογικής ζωής και αντιεξουσιαστικής εμπειρίας και πρακτικής στις γειτονιές μας. Γιατί οι αγώνες μας όλα αυτά τα χρόνια είναι που τοποθετούν τις καταλήψεις και τον κόσμο που αντιστέκεται στο πλευρό των καταπιεσμένων. Είναι οι αγώνες αυτοί που δικαιώνονται από τα νεύματα στήριξης και τις προτροπές να συνεχίσουμε, από τα βλέμματα “συνενοχής” και το κράξιμο στους μπάτσους, από τα χειροκροτήματα του πλήθους σε κάθε κομμάτι τσιμεντόλιθου που διέκοπτε τον τροχό στην οδό Ματρόζου. Ανυποχώρητοι αγώνες ενάντια στο φασισμό, τον εθνικισμό, την πατριαρχία και το ρατσισμό, ταξικοί αγώνες ενάντια στην εντατικοποίηση της εργασίας, τις απολύσεις, τα εργατικά ατυχήματα και τα απελευθερωμένα ωράρια, αγώνες ενάντια στην εμπορευματοποίηση της φύσης και των γειτονιών, αγώνες αλληλεγγύης με τους μετανάστες. Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με κάθε επίδοξο διαχειριστή των ζώων μας. Με κρατικούς και κατασταλτικούς μηχανισμούς, δημοτικές αρχές και εμπορικούς συλλόγους που επιβουλεύονται τη στοχοποίηση και καθυπόταξη των αντιεξουσιαστικών και αναρχικών κοινοτήτων αγώνα.

# Αλληλεγγύη στις καταλήψεις που δέχονται επίθεση

Δύναμη σ' όσους διώκονται για την υπεράσπιση των χώρων αγώνα



Με την πανδημία του κορονοϊού να επικαθορίζει κάθε στιγμή της ζωής και λόγω της ακραίας καταστολής που κορυφώθηκε με την απαγόρευση κυκλοφορίας, η διαδήλωση ενάντια στο δόγμα νόμος και τάξη του ελληνικού κράτους που ήταν προγραμματισμένη για τις 28/03 και διοργανωνόταν από αναρχικές συλλογικότητες, καταλήψεις και συντρόφισσες-ους από τα βόρεια και θα πορευόταν στις γειτονίες του Χαλανδρίου, ακυρώθηκε.

Για εμάς με αφορμή την υγειονομική κρίση η κρατική εκστρατεία είχε ξεκάθαρα στόχο να μετακυλίσει τις ευθύνες για τη διάδοση της νόσου στις πλάτες των καταπιεσμένων, ενώ ταυτόχρονα επιχειρήσε να αποκρύψει ότι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα ήταν η αιτία δημιουργίας και ταχείας εξάπλωσής της.

Την ώρα που εγκαινιάζοταν μια νέα εποχή θυσιών για τους εκμεταλλεζόμενους, την ώρα που οι κυρίαρχοι πρόσταζαν, για ολοκληρωτική υπαγωγή κάθε πτυχής της ζωής μας στις κρατικές πολιτικές επιχειρήσαμε να εμπιστευτούμε ξανά την κοινωνική και συλλογική συνείδηση.

Γιατί η αλληλεγγύη δεν στηρίζεται στις κενές εκλύσεις για ατομική ευθύνη και ατομικά μέτρα προστασίας, παρά βασίζεται στην δύναμη της συλλογικής αυτοάμυνας. Η καμπάνια “Μένουμε σπίτι” επιχειρήσε να αφήσει ένα νέο αποτύπωμα στις ζωές μας.

Το αποτύπωμα της ολοκλήρωσης του κοινωνικού ελέγχου και των πολιτικών εξαίρεσης και αποκλεισμού. Δεν τρομοκρατηθήκαμε απο τις απειλές και τις διαταγές για έλεγχο των ζώων μας. Σπάζοντας την απομόνωση και την κρατική διαμεσολάβηση αντισταθήκαμε στην κοινωνική και ταξική ειρήνευση.



Σε Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία,  
ο εχθρός είναι στις τράπεζες & τα υπουργεία

**Προβολή του video**  
**Μεσίστιες γαλανόλευκες & μισοφέγγαρο στις φλόγες :**  
τα όνειρα του ελληνικού ιμπεριαλισμού στα '90  
Συλλογή, επεξεργασία & επιμέλεια βιβλικό από τη συνέλευση Antifja projector | 2016 | Διάρκεια 68'

Τα γεγονότα στα Ίμια τον Ιανουάριο του 1996 έχουν καταγραφεί σαν ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ ελληνικού και τουρκικού κράτους. Γύρω από δύο ακατοίκητες βραχονησίδες αναπτύχθηκαν μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις σε κάτι σαν... πόλεμο.  
Τα γεγονότα αυτά υπήρξαν η κορύφωση ενός σχεδίου του ελληνικού κράτους:  
της πολιτικο-στρατιωτικής περικύκλωσης της Τουρκίας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990.

θα ακολουθήσει συζήτηση:  
Πολιτικές προτομασίες & διαχείριση μεταναστών

**Κυριακή 22/3 | 19:30**  
στην κατάληψη κτήματος Πραποπούλου  
πεζόδρομος πρ. Ηλία 49, Χαλάνδρι

Ενάντια στο δόγμα “Νόμος & Τάξη” του ελληνικού κράτους που διευρύνεται στο δίπλο “Πόλεμος & Ασφάλεια”, στα σύνορα και την ενδοχώρα...  
Ενάντια στον εθνικισμό, το ρατσισμό & την ξενοφοβία  
Αλληλεγγύη στους αγώνες, τις καταλήψεις, σε πρόσφυγες & μετανάστες

**Διαδήλωση Σάββατο 28/3 | 12:00 | Πλατεία Χαλανδρίου**

Αναρχική / Αντιεξουσιαστική συλλογικότητα  
Σε τροχιά σύγκρουσης  
antifajaprojector




**Προβολή του video**  
**Ungdomshuset : Σπίτι Νεολαίας**  
το χρονικό του αγώνα υπεράσπισης της κατάληξης Ungdomshuset στη Δανία  
δημιουργήθηκε από συντρόφισσες της κατάληξης Λέλας Καραγιάννη 37, το 2007  
ενώ ο αγώνας βρισκόταν σε εξέλιξη: ένας αγώνας  
που συνεχίστηκε αδιάλειπτα με πόλεμους, δυναμικές και μαχητικές κινητοποιήσεις,  
μέχρι την επανάκτηση ενός νέου “Σπιτιού Νεολαίας”, το 2008.

**Παρασκευή 27/3 | 19:30**  
στην κατάληψη κτήματος Πραποπούλου  
πεζόδρομος πρ. Ηλία 49, Χαλάνδρι

θα ακολουθήσει συζήτηση

Ενάντια στο δόγμα “Νόμος & Τάξη” του ελληνικού κράτους που διευρύνεται στο δίπλο “Πόλεμος & Ασφάλεια”, στα σύνορα και την ενδοχώρα...  
Αλληλεγγύη στους αγώνες, τις καταλήψεις, σε πρόσφυγες & μετανάστες

**Διαδήλωση Σάββατο 28/3 | 12:00 | Πλατεία Χαλανδρίου**

Αναρχική / Αντιεξουσιαστική συλλογικότητα  
Σε τροχιά σύγκρουσης  
antifajaprojector



# Ενάντια στο δόγμα Νόμος και Τάξη του ελληνικού κράτους

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ  
12:00 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Όσο κράτος, κεφάλαιο και διάφορα κοινωνικά κομμάτια επιμένουν στην επίθεση απέναντι σε όσους/ες δεν ανήκουν στην εθνική αφήγηση περί κανονικότητας, επιχειρώντας το τσάκισμα κάθε διαφορετικής ιδεολογικά φωνής και πρακτικής, τόσο εμείς θα στεκόμαστε απέναντι, δηλώνοντας:

Πως οι σχέσεις ιδιοκτησίας και εμπορεύματος γεννούν τη φτώχεια και την ανισότητα και αμφισβητούνται στην πράξη μέσα από τα κατελιμμένα εδάφη και τις δυναμικές αντιστάσεις.

Πως δεν θα δεχτούμε οι γειτονιές μας να μετατραπούν σε αποστεριωμένα διασκεδαστήρια, σε πλήρως εμπορευματοποιημένες ζώνες κατανάλωσης.

Πως δεν θα αφήσουμε οι γειτονιές μας να γίνουν στρατιωτικοποιημένα φρούρια με μπάτσους και ρατσιστές νοκομράιους να αλωνίζουν ανυπερθέτως στην εγκαθίδρυση του φόβου και της τρομοκρατίας

Πως θα αντιστεκόμαστε στις πολιτικές υποτίμησης της ζωής των μεταναστών/τριών και κάθε καταπιεσμένου/ης.

Πως θα πολεμάμε καθημερινά κάθε αναπαραγωγή ομοφοβικών και σεξιστικών συμπεριφορών.

Πως δεν θα ανεχτούμε άλλους νεκρούς εργάτες/τριες στα κάτεργα της μισθωτής σκλαβιάς

Πως απέναντι στα σχέδια όλων όσων μας εκμεταλλεύονται και μας καταπιέζουν, κρατάμε ζωντανές τις δομές και τις αντιστάσεις μας

## Να υπερασπιστούμε τους αγώνες και τις καταλήψεις

κατάληψη έπαυλης κουβέλου  
κατάληψη κτήματος προποπούλου  
ελευθεριακή συλλογικότητα 'διαπασών'  
αναρχική / αντιεξουσιαστική συλλογικότητα 'σε τροχιά σύγκρουσης'  
'αργίριοι' / αναρχική συλλογικότητα στα Β/Α  
σύντροφοι/ισσες από αγία παρασκευή



Μικροφωνική συγκέντρωση  
υπεράσπισης των καταλήψεων στην  
Αγία Παρασκευή



# Από τη Μόρια ως το Αμαλία Φλέμινγκ...

## ...φωτιά στα κέντρα κράτησης

**Σ**τις αρχές Οκτώβρη ξεσπά εξέγερση στο κέντρο κράτησης στη Μόρια. Οι μετανάστες, αντιστεκόμενοι στις άθλιες και εξοντωτικές συνθήκες διαβίωσης, διεκδικούν μαχητικά τίποτα λιγότερο από την αξιοπρέπεια και ελευθερία τους, καίγοντας το ίδιο το κελί τους. Τα κέντρα κράτησης στη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα συμπυκνώνουν την νομιμοποίηση και κανονικοποίηση των πιο ταπεινωτικών και τιμωρητικών ειδικών συνθηκών φυλάκισης και τους αξίζει τίποτα λιγότερο από την ολοκληρωτική καταστροφή τους. Πρόσφυγες και μετανάστες κυνηγημένοι απ' τις χώρες τους, λόγω φτώχειας ή πολέμων, διασχίζουν το Αιγαίο με τίμημα πολλές φορές τη δική τους ζωή και των παιδιών τους. Αναζητούν δουλειά και μια «καλύτερη» ζωή για τις οικογένειές τους στις χώρες της Δύσης. Έρχονται αντιμέτωπες με κάθε λογής διακινητές, την εκδικητικότητα και καταστολή λιμενικών και συνοριοφυλάκων, τις φυλακίσεις, τα βασανιστήρια με ή χωρίς θεσμικό προκάλυμμα, των κρατών και των στρατών τους. Όσοι-εσκατάρουν να φτάσουν σε κράτη όπως το ελληνικό, βιώνουν τις εξοντωτικές συνθήκες αιχμαλωσίας, τον θεσμικό και μη ρατσισμό. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουν να αναμετρηθούν και με τα ρατσιστικά κομμάτια τις κοινωνίας που τραμπουκίζουν και σπέρνουν τον ρατσιστικό τους δηλητήριο επειδή είναι «ξένοι», επειδή δεν είναι από εδώ.

Στις αρχές Οκτώβρη, πάλι, διαρρέει η πληροφορία για δημιουργία «δομής φιλοξενίας» (ονομάζουν και έτσι, κράτος και θεσμοί, την «φιλοξενία» της αιχμαλωσίας) ανήλικων μεταναστών, στην πτέρυγα Μπόμπολα του νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ, στα Μελίτσια. Από την πρώτη στιγμή η δημοτική αρχή, τοπικές παρατάξεις και η τοπική ΟΝΝΕΔ, επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για το ποιός έχει τα πρωτεία στο ρατσιστικό παραλήρημα. Η ρητορική τους περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα ακροδεξιών και ολοκληρωτικών επιχειρημάτων που τους στοχοποιεί ως βιαστές, λαθροεισβολείς, τρομοκράτες, ισλαμιστές κ.α. Επιπλέον, τα νοσηρά επιχειρήματα δημάρχων και ρατσιστών περί υγειονομικής βόμβας και μολυσματικών ασθενειών, έχουν ξεκάθαρο στόχο την περαιτέρω υποτίμηση αυτής της πληθυσμιακής ομάδας και επομένως των χαμηλότερων και πιο καταπιεσμένων τάξεων, με όρους εξόντωσης και υποταγής. Είναι αυτή ακριβώς η ρητορική, που pláι στην νέα κυβερνητική στρατηγική διασποράς των μεταναστών στην ενδοχώρα, ισχυροποιεί τις πολιτικές κράτους και θεσμών και επεκτείνει τις ρατσιστικές συνθήκες διαχείρισης των μεταναστ(ρι)ών. Παράλληλα, στο πλαίσιο της απαξίωσης-υποβάθμισης των δομών υγείας, το κράτος συνεχίζει τις περικοπές στα νοσοκομεία και το κλείσιμό τους και νομιμοποιεί το ταξικό πρόσημο στην υγεία.



Η πτέρυγα Μπόμπολα που υπολειτουργεί για χρόνια, αποτελεί ένα παράδειγμα, μιας συνολικότερης εικόνας των νοσοκομείων που υπόκεινται σε ένα καθεστώς ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό και ιατρικό εξοπλισμό. Για εμάς είναι ψευτοδίλημμα το «δομή κράτησης μεταναστών ή ανοιχτή πτέρυγα». Η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό και αυτοί που το στερούν από τις φτωχότερες τάξεις είναι οι ίδιοι οι κυρίαρχοι και οι κρατικοί μηχανισμοί τους, που χρηματοδοτούν στο πλαίσιο των διακρατικών συμμαχιών τους, στρατούς και πολεμικές συρράξεις στις χώρες από όπου μεταναστεύουν. Είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και τα κράτη που όπως το ελληνικό, αποκρύπτουν πως οι στρατηγικές διαχείρισης των μεταναστών περιλαμβάνουν «ζεστό ευρωπαϊκό χρήμα» και ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ η υγεία όχι.

μη, που επιδιώκουν με πρόσχημα τον υγειϊνισμό και τις δήθεν ασθένειες, να πατήσουν στα κεφάλια των κατώτερων τάξεων, ώστε να διατηρήσουν τη δική τους ταξική θέση, την τσέπη και τα συμφέροντά τους, είναι κομμάτι του φασισμού που εκτρέφεται στις γειτονιές μας. Θέλουμε ανοιχτές και πολυπολιτισμικές γειτονιές, που απέναντι στις εθνικιστικές ρητορίες ότι οι «ξένοι» αποτελούν εθνική απειλή και στην εγκληματοποίηση της μετανάστευσης, δεν θα ορθώνουν φράχτες, σαν σύγχρονα φασιστικά γκέτο της καθαρότητας έθνους και θρησκείας. Ενάντια στους φραγμούς που συντηρεί το σύστημα εκμετάλλευσης και καταπίεσης να εξεγερθούμε ντόπιοι και μετανάστες μαζί, αμφισβητώντας το ρατσισμό, την ξενοφοβία, την όξυνση της καταστολής, τις συνθήκες εγκλεισμού και τη συνολική υποβάθμιση των ζώων μας.

**Να αγωνιστούμε όλες-  
οι μαζί για ελεύθερη και  
χωρίς ρατσιστικούς και  
οικονομικούς φραγμούς,  
πρόσβαση στην υγεία.**

**Τίποτα λιγότερο  
από την αμέριστη  
αλληλεγγύη μας στους  
απανταχού εξεγερμένους  
μετανάστες!**

Η ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση στην υγεία, όπως και στην παιδεία, για όλες και όλους, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, τάξης είναι ένα ακόμα επίδικο υπεράσπισης και αγώνα των καιρών μας. Θέλουμε ελεύθερα και ανοιχτά νοσοκομεία, όπου οι εργαζόμενοί τους, να μπορούν ανεμπόδιστα και όχι υπό τη συνθήκη των ιδιωτικών-επιχειρηματικών συμφερόντων, να συμβάλουν στην κάλυψη μιας πολύτιμης ανάγκης, όπως αυτή της υγείας. Οι ρατσιστές, μελισσιώτες ή

## ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ...

Στο πλαίσιο ενός γενικότερου κρατικού σχεδιασμού, που επεξεργάζεται τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών σε πιθανά μέρη ανά την επικράτεια, ως μέτρο αποφόρτισης των νησιών, ενώ παράλληλα μεθοδεύεται η εκκένωση των αυτοοργανωμένων καταληγμένων δομών στέγασης τους, προβάλλει η δημιουργία «ζώνης φιλοξενίας» (έτσι ονομάζουν, κράτος και θεσμοί, την «φιλοξενία» της αιχμαλωσίας) ανήλικων μεταναστριών, στην πτέρυγα Μπάμπολα του νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ στα Μελίσσια.

Από την πρώτη στιγμή η δημοτική αρχή, τοπικές παρατάξεις και η τοπική ΟΝΝΕΑ, επιδόθηκαν σε ένα ρατσιστικό παραλήρημα. Η ρητορική των «έγγιμων» και «πθικών» αυτών ανθρώπων που είναι «Έλληνες & Ελληνίδες, πατριώτες, οικογενειάρχες & νοικοκύρδες» βασίστηκε στερεοτυπικά, σε ένα σύνολο ρατσιστικών επικερμημάτων που θα ζήλευε και ο τελευταίος φασίστας, κάνοντας λόγο για λαθροεισβολείς, τρομοκράτες, ισλαμιστές κ.α. που κλέβουν, βιάζουν κ.λπ.  
(...και η ξερέφια και ο μισανθρωπισμός τους δεν έχει πάτο...)

## & ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Η εξέγερση των μεταναστ(ρι)ών στη Μάρια τον περασμένο Οκτώβριο ανέδειξε για ακόμα μία φορά τα όρια των άθλων και εξοντωτικών συνθηκών διαβίωσης κάτω από τις σκληρές προϋποθέσεις να επιβιώσουν, σταρμιματάκια πέρα από βασικά ελάχ και παροχές πρώτης ανάγκης, την ουσιαστική προοπτική μιας ζωής με αξιοπρέπεια.

Κυνηγημένοι απ' τις χώρες τους, λόγω φτώχειας ή πολέμων, διασχίζουν το Αιγαίο με τμήμα πολλές φορές τη ζωή τους και των παιδιών τους. Έρχονται αντιμετώπιζομεν με κείνους λόγους διακρίσεων, στρατιωτικούς, ημιεθνικούς και αναφοροφιλικούς... Όσοι καταφέρνουν να φτάσουν σε κράτη όπως το ελληνικό, βιώνουν εξοντωτικές συνθήκες αιχμαλωσίας και εγγειασμού, ενώ παράλληλα καλούνται να αντιμετωπίσουν το θεσμικό και μη ρατσισμό.

## ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ!

Θέλουμε γειτονίες ανοιχτές και πολυπολιτισμικές,  
μακριά από εθνικούς, θρησκευτικούς, εμφύλους και φυλετικούς φραγμούς,  
όπου «ντόπιοι» & «ξένοι» θα ορθώνουν αντιστάσεις  
ενάντια στην εκμετάλλευση, την καταπίεση, τον ρατσισμό  
και την ξενοφοβία.

AMARGI•ΔΙΑ•ΠΑΙΣΩΝ•ΚΑΤΑΛΗΨΗ•ΕΠΑΓΥΗΣ•ΚΟΥΒΕΛΟΥ•ΑΝΟΙΧΤΗ•ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ•ΚΑΤΟΙΚΩΝ•ΑΓΙΑΣ•ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΑΡΧΙΟΙ•ΣΕ•ΤΡΟΧΙΑ•ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ•ΑΝΤΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ / ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΤΗΝ Α. ΑΤΤΙΚΗ•

Αφίσα :Ενάντια στον ρατσισμό, την ξενοφοβία & τα κέντρα κράτησης, με τους μετανάστες είμαστε μαζί!



Πανό που κρεμάστηκε κατά την διάρκεια μοτοπορείας στην είσοδο του Αμαλία Φλέμινγκ στα Μελίσσια



Αντιεθνικιστικό graffiti σε γειτονιά του Χαλανδρίου, που πραγματοποιήθηκε από συλλογικότητες των βορείων.





# Με αφορμή τις εκδικητικές απολύσεις στα Goody's... πως οι ακηδεμόνευτοι εργατικοί αγώνες σπάνε τον τσαμπουκά των αφεντικών!

**Σ**ε μια συγκυρία που κυριαρχούν η υποχώρηση των εργατικών αγώνων, η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς, ο φόβος της ανεργίας, η καβάρτζα, η ματαιώση και οι άνευρες απεργίες από σωματεία-σφραγίδες και επαγγελματίες εργατοπατέρες, τον Απρίλη του 2019 πραγματοποιείται 24ωρη απεργία από τους διανομείς με δίκυκλο διοργανωμένη από τα σωματεία βάσης Σ.Β.Ε.Ο.Δ στην Αθήνα και Σ.Β.Ε.Δ.Ι. στα Γιάννενα. Η απεργία είχε πρωτοφανή ανταπόκριση, με κάποιους χιλιάδες εργαζόμενους να σκάνουν κεφάλι και συλλογικά να ενώνουν τις δυνάμεις τους. Η απεργία αυτή έκανε ορατό πως οι συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα που επικρατούν συνολικά, μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσω των συλλογικών αγώνων των καταπιεσμένων. Την ώρα που ο εργασιακός μεσαίωνας πατάει πάνω σε κρατικές πολιτικές που θεσμοποιούν τις ελαστικές συνθήκες εργασίας, ευνοούν τις ατομικές συμβάσεις και απαξιώνουν συλλογικά κεκτημένα, ένας κλάδος κατέβηκε δυναμικά στο δρόμο και κέρδισε κάποιες διεκδικήσεις.

Φυσικά, τα αφεντικά θα έκαναν τα πάντα για τη διατήρηση της κερδοφορίας τους. Ήταν αναμενόμενο, λοιπόν, όταν απειλήθηκαν τα συμφέροντά τους και είδαν να χαλάνε τα σχέδιά τους για περαιτέρω εκμετάλλευση και ξεζούμισμα των εργαζομένων, να δείξουν τα δόντια τους. Στα Goody's η συμμετοχή στην απεργία ήταν τέτοια, που ανάγκασε την

εταιρεία να κλείσει όλο το delivery στην Αθήνα την ημέρα της απεργίας. Στη συνέχεια η εργοδοσία στοχοποίησε τους εργαζόμενους που βγήκαν μπροστά και είχαν δηλώσει πως θα απεργήσουν. Έτσι, μόλις ένα μήνα μετά, η εταιρεία απέλυσε δυο διανομείς, έναν από την Αλεξάνδρας κι έναν από την Αγία Παρασκευή με την ανυπόστατη αιτιολογία πως η διοίκηση δεν έμεινε ικανοποιημένη από την απόδοσή τους. Η εταιρεία προσπάθησε να εμπεδώσει στις εργαζόμενες, ένα κλίμα τρομοκρατίας και φόβου, ακολουθώντας μια στρατηγική εκκαθάρισης όσων σκάνουν κεφάλι και αντιστέκονται, με στόχο την απρόσκοπτη κερδοφορία. Μετά από αλληπάλληλες παρεμβάσεις και αποκλεισμούς που οργανώθηκαν σε διάφορα καταστήματα Goody's, από το σωματείο αλλά και άλλες εργατικές συλλογικότητες και αντιεξουσιαστικά εγχειρήματα καθώς και μια πορεία στις γειτονιές της Αγίας Παρασκευής, ο ανυποχώρητος αγώνας των δυο διανομέων δικαιώθηκε και επαναπροσλήφθηκαν από την εταιρεία.

**NIKH STON AGONA  
TΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ  
ΣΤΑ GOODY'S**

Στις 11 Απριλίου 2019 πραγματοποιείται 24ωρη απεργία και διαδήλωση σε Αθήνα. Στις 12 Απριλίου από το σωματείο βάσης Σ.Β.Ε.Ο.Δ και Σ.Β.Ε.Δ.Ι. οργανώνεται 24ωρη απεργία και διαδήλωση στην Αθήνα. Η απεργία αυτή πραγματοποιείται από τους εργαζόμενους με δίκυκλο της εταιρείας, χωρίς απόθεμα κούβερτ, και αποτελεί μια υπεύθυνη και ομόθυμη διαμαρτυρία και ταυτόχρονη έκφραση αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Η απεργία αυτή πραγματοποιείται για να συλλεχθεί να το τελικό του αποτέλεσμα, όσο κι αν αυτό είναι κρίσιμη διαμαρτυρία για την εταιρεία.

Πρόκειται ένα μήνα μετά, τα εργατικά σωματεία με ηγετική πρωταγωνιστική ρόλο στην απεργία, να πραγματοποιούν διαδήλωση στην Αθήνα και στην Αγία Παρασκευή, κερδίζοντας την θέση των διανομέων στα καταστήματα της εταιρείας. Η απεργία αυτή πραγματοποιείται από τους εργαζόμενους με δίκυκλο της εταιρείας, χωρίς απόθεμα κούβερτ, και αποτελεί μια υπεύθυνη και ομόθυμη διαμαρτυρία και ταυτόχρονη έκφραση αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Η απεργία αυτή πραγματοποιείται για να συλλεχθεί να το τελικό του αποτέλεσμα, όσο κι αν αυτό είναι κρίσιμη διαμαρτυρία για την εταιρεία.

**ΟΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ GOODY'S ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ  
ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ**

**ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ**  
ΤΡΙΤΗ 11/6 | 19:00 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ:  
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/6 | 11:30 | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Α. ΜΕΣΟΓΕΩΝ 427)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΗΝ - ΚΑΤΑΛΗΨΗΝ - ΣΥΝΕΡΓΗΣΗΝ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ

Αφίσα που κολλήθηκε για την προπαγάνδη διαδήλωσης για τις εκδικητικές απολύσεις στα Goody's, στην πλατεία Αγίας Παρασκευής.

Τα Goody's είναι μόνο ένα από τα παραδείγματα εργοδοτικής εκμετάλλευσης, που επιβεβαιώνει των πυρήνα των προσταγών της βίαιης καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, η οποία βάζει στο στόχαστρο τους καταπιεσμένους και συντελεί στην ολοένα και μεγαλύτερη φτωχοποίηση πληθώρας κοινωνικών κομματιών. Η ανατροπή των συνθηκών εργασίας σε κάθε εργασιακό κάτεργο, κάθε αλλαγή σε επίπεδο καθημερινότητας και ζωής ενάντια στο δίχτυ εξουσιαστικών σχέσεων που επιβάλλει η κυριαρχία, περνάει από τα δικά μας χέρια. Ο αγώνας αυτός έδειξε πως οι θύλακες αντίστασης που δημιουργούνται συλλογικά από τις ίδιες τις καταπιεσμένες προς υπεράσπιση των αναγκών τους, διαμορφώνουν μια σημαντική απειλή για κράτος, αφεντικά, κόμματα, δημάρχους και άλλους επίδοξους διαχειριστές και εκμεταλλευτές της καθημερινότητάς μας. Διαμορφώνουν την μόνη δυνατή επιλογή που θα μας οδηγήσει στην πλευρά της αντεπίθεσης.

Μαζικές παρεμβάσεις στα καταστήματα Goody's στο Mall, στο Χολαργό, στο Χαλάνδρι και στην Αγία Παρασκευή



πρέμβαση Χαλάνδρι 4-6-19



πρέμβαση Αγία Παρασκευή 11-6-19



παρέμβαση Χολαργό 6-6-19



παρέμβαση Mall 29-6-19



*Some dirty squatters moved into my street  
With their non sexist haircuts, dirty feet  
Their dogs, cats, political elite  
They may have beds but they don't use sheets  
Furnishing their houses from the contents of skips  
Things that decent people put on rubbish tips  
They look quite harmless sitting out in the sun  
But I wouldn't let my daughter marry one*

*Dirty squatters  
Oh my god they're moving in next door  
Dirty squatters  
Is it for people like this that Winston won - the war*

*I've lived in this street for nearly fifteen years  
Lived here with my hopes, lived here with my fears  
Paid my taxes, paid my bills  
Watched my money vanished in the council tills  
Alone come these scruffs with their education  
Their grand ideas, talk of corruption  
My rent keeps rising, my job gets boring  
If things gets worse then I'm gonna have to join them*

*Dirty squatters  
Oh my god they're moving in next door  
Dirty squatters  
Is it for people like this that Winston won - the war*

*Bought myself a lock and late tonight  
Under the cover of darkness if the moons not bright  
Getting out of here, moving in next door  
Don't think I can take much more*

*Dirty squatters  
Oh my god they're moving in next door  
Dirty squatters  
Is it for people like this that Winston won*



Zounds: Dirty Squatters

**Αναρχική/Αντιεξουσιαστική συλλογικότητα**  
**Σε τροχιά σύγκρουσης**  
**setroxiasygrousis@espiv.net**  
**setroxiasygrousis.espivblogs.net**

