

Σχετικά με την καταστολή της καλεσμένης πορείας αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Δ. Κουφοντίνα στο Χαλάνδρι στις 6/3/2021

Στις 06/03/2021, και ενώ ο αγωνιστής, επαναστάτης και πολιτικός κρατούμενος Δ. Κουφοντίνας βρίσκεται στην 57 μέρα απεργίας πείνας, διεκδικώντας να επιστρέψει στις φυλακές του Κορυδαλλού όπως προβλέπει ο φωτογραφικός νόμος που η ίδια εξουσία θέσπισε, συλλογικότητες και σύντροφοι/ισσες από τα βορειοανατολικά της Αθήνας καλέσαμε ανοικτά ανακοινωμένη συγκέντρωση στην πλατεία Χίου, στο κάτω Χαλάνδρι με σκοπό την ενημέρωση της γειτονιάς για την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να δολοφονήσει τον απεργό.

Την ώρα που τα μέτρα και η κρατική διαχείριση με πρόσχημα την πανδημία φυλακίζουν και φτωχοποιούν κάθε πτυχή της ζωής και ταυτόχρονα νομιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα αστυνομικών και στρατιωτικών μεθόδων επιτήρησης και ελέγχου ολόκληρων πληθυσμών, ο «σύγχρονος ολοκληρωτισμός» φανερώνει το φρικτό του πρόσωπο που δεν είναι άλλο από την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε τη συνέχιση της κρατικής πολιτικής που στοχοποιεί - εγκληματοποιεί - καταστέλλει και καραντινιάζει ολόκληρες πληθυσμιακές ομάδες των οποίων οι ζωές δεν έχουν σημασία, από τη στιγμή που ο διάλογος, οι κινήσεις, και ο συνολικός χειρισμός δεν βάζουν καν στην εξίσωση την ανθρώπινη ζωή, αλλά εν τέλει το πολιτικό κόστος;

Το αποτέλεσμα της πολιτικής μας επιλογής να βγούμε στον δρόμο, ήταν 2 διμοιρίες μας, 1 διμοιρία της μηχανοκίνητης ομάδας ΔΡΑΣΗ, οπκε, ένα ελικόπτερο και δεκάδες ασφαλίτες στην μικροσκοπική πλατεία Χίου, για να μην μας αφήσουν να συγκεντρωθούμε στην γειτονιά μας. Δεχτήκαμε σφοδρή επίθεση μέσα στην λαϊκή από τα ένστολα καθάρματα την μηχανοκίνητης ομάδας ΔΡΑΣΗ και των ΜΑΤ με αποτέλεσμα την τρομοκράτηση του κόσμου της λαϊκής, μία σύλληψη και προσαγωγές κόσμου στο σωρό. Επίθεση γιατί κάποιες/οι φωνάζαν συνθήματα και σήκωσαν δύο πανό για τον απεργό; Φυσικά, η επίθεση δεν είναι αναντίστοιχη της δράσης μας, αλλά ακριβώς αυτό που κάνει το κράτος σε όποιον ορθώνει φωνή, ξύλο και συλλήψεις. Η διαφορά είναι ότι εμείς αναλαμβάνουμε περήφανα την ευθύνη για την συγκέντρωσή μας. Οι μπάτσοι θα αναλάβουν την ευθύνη για την επίθεση μέσα στην λαϊκή, με τα μηχανάκια να κυνηγάνε κόσμο ανάμεσα σε πάγκους και καρότσια;

Ούτε βήμα πίσω. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε στις γειτονιές μας και δε θα τις αφήσουμε στους ένστολους δολοφόνους του κράτους.

Ωθώντας στο θάνατο τον Κουφοντίνα, κράτος και διαχειριστές όπως και κάθε καλοθελητής τους (ΜΜΕ) που σε άλλες περιπτώσεις θα ωρύνονταν περί «δημοκρατίας», «κράτους δικαίου» και «ανθρώπινων δικαιωμάτων» δείχνουν πλέον ξεκάθαρα την αλαζονεία τους απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. Δείχνουν προς κάθε κατεύθυνση, ότι όποια φωνή επίμονα στέκεται απέναντι στην κυρίαρχη αφήγηση, αγωνίζεται και αντιστέκεται, θα φιμώνεται και στην περίπτωση του Κουφοντίνα θα «εκτελείται».

Είναι λοιπόν, η κεντρική κρατική πολιτική, η ιδεολογική της κατεύθυνση που στόχο έχει την διάλυση την κοινωνίας και των δεσμών της έναντι του δόγματος τάξη, τρόμος και ασφάλεια. Είναι ο φόβος τους για την κινηματική αντιβία που δεν σταματά να τους έχει στο στόχαστρο, και που φτάνει τους αγωνιστές να δίνουν την ίδια τους της ζωή όχι για τα κέρδη των αφεντικών, αλλά για έναν καλύτερο κόσμο.

Ο πολιτικός κρατούμενος Δημήτρης Κουφοντίνας έχει νικήσει , και αυτή η νίκη είναι παρακαταθήκη για όλους μας μέχρι την έφοδο στον Ουρανό.

Μέχρι την τελική νίκη

Υ.γ. Την ίδια μέρα καταστολή δέχτηκε και η διπλανή γειτονιά της Αγίας Παρασκευής όταν στις 3:30 το απόγευμα ο αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικός χώρος της ανοιχτής συνέλευσης κατοίκων Αγίας Παρασκευής, δέχτηκε επίθεση από μια κουστωδία περί των 20 μπάτσων , που τραμπούκιζε τα μέλη της συνέλευσης που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στον χώρο για την εβδομαδιαία πολιτική συνέλευσή τους.

Η χούντα τελείωσε το '73, αυτό που ζούμε είναι Δημοκρατία.

Νίκη στην απεργία πείνας του αγωνιστή Δ.Κουφοντίνα

Αλληλεγγύη στους συλληφθέντες

Σύντροφοι-ισσες από τα Β.Α.

